

40 jaar lang plantte Payeng elke dag een boom. Nu leven er neushoorns, tijgers en olifanten in zijn bos.

Soms is een simpel idee van een betrokken mens voldoende om iets te veranderen.

India/Majuli - Majuli is het grootste riviereiland ter wereld. Het ligt aan de rivier Brahmaputra, in het noorden van India. Het eiland werd in 1979 zwaar getroffen door extreme droogte én door overstromingen. Daardoor spoelde een groot aantal slangen dood op een zandbank aan. Payeng zag al die dode reptielen liggen en wist dat hij iets moest doen.

Een echt bos

De 16-jarige Jadav Payeng plantte, met toestemming van de grondeigenaar, vanaf dat moment elke dag een jong boompje of plantje in de kale grond. Hij plantte bamboe, katoen en vele soorten bomen en planten die geschikt waren om op het eiland te groeien. Met de beplanting zorgde hij voor schaduw, zuurstof en een toevluchtsoord voor de dieren.

Forest Man

Binnen een paar jaar bloeide het Indiase eiland letterlijk op. Jadav Payeng hield vol en bijna 40 jaar later is zijn bos 840 hectare groot. Dat zijn wel 1.250 voetbalvelden. De herbebossing van het eiland heeft vele soorten dieren aangetrokken, die er nu beschutting en voedsel kunnen vinden. Er wonen nu Bengaalse tijgers, neushoorns, gieren, konijnen en herten. Ook een kudde olifanten komt regelmatig op bezoek.

Jadav Payeng heeft vele onderscheidingen gekregen en er zijn, naast een bekroonde documentaire, zelfs kinderboeken gemaakt van zijn groene avonturen.

Op Instagram kun je hem volgen onder de naam **forestmanofindia - Jadev Payeng** en op Facebook vind je hem onder de naam: **Jadev Payeng: The Forest Man Of India**

